

## Suy niệm cho Thứ Sáu Tuần Thánh 2020

Kính thưa quý Ông Bà,  
Anh chị Em thân mến!

Chúng ta đang sống những ngày kỷ niệm cuối đời của Chúa Giêsu là con người trên trần gian. Trong thời gian ngắn ngủi ấy có hai hình ảnh đẹp tuyệt vời mà Chúa dành cho nhân loại chúng ta là Ngài rửa chân cho các môn đệ (trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh) và chết treo trên thập giá (vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh). Tất cả đều phát xuất từ tình yêu thương vô bờ bến.

Hôm qua (Thứ Năm Tuần Thánh) chúng ta cùng suy niệm hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. **Hôm nay (Thứ Sáu Tuần Thánh)** chúng ta suy niệm về Thánh Giá và Tình Yêu Thánh Giá. Vậy chúng ta cùng đọc/nghe đoạn Tin Mừng sau đây (được trích trong Bài Thương Khó thật dài)

### *Tin Mừng của Chúa Giê su theo Thánh Gioan (Ga 19,17- 30)*

<sup>17</sup> Chính Chúa Giêsu vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;<sup>18</sup> tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.<sup>19</sup> Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.”<sup>20</sup> Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.<sup>21</sup> Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: “Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do-thái”, nhưng viết: “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái!””<sup>22</sup> Ông Phi-la-tô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy!”

<sup>23</sup> Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới.<sup>24</sup> Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

<sup>25</sup> Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.<sup>26</sup> Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”<sup>27</sup> Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

<sup>28</sup> Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”<sup>29</sup> Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhánh hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.<sup>30</sup> Nhấp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Thật vậy, Chúa Giê su đã chết trên thập giá. Đây là hình ảnh ở trong tất cả các nhà thờ Công Giáo mà chúng ta thấy.

Hình ảnh thập giá phát xuất như sau: Các nhà khảo cổ cho biết rằng hình chữ thập trở thành biểu tượng từ thời thượng cổ: Ở Ai Cập, Trung Hoa, trên đảo Creta, nơi mà người ta tìm thấy thập hình bằng cẩm thạch có từ thế kỷ thứ XV trước công nguyên. Theo dòng thời gian cây thập hình mang theo nhiều ý nghĩa tượng trưng, tùy theo mỗi miền, mỗi dòng văn hóa. Đến

thời Đế Quốc Roma (La Mã), người ta dựng thập hình để treo những người tử tội và đến thời Đức Giêsu, người ta đóng đinh Đức Giêsu.

Để hiểu thấu đáo ta cần phân biệt chính xác các từ ngữ thường dùng có liên quan với nhau:

**Thập hình: hình thập tự** (nghĩa là chữ thập): +

**Thập hình: cây xử tội** (thời La mã) là hình thức xã hội thời đó áp đặt xử tử những ai trong trọng tội, bị treo lên cây thập tự đó. (Chúa Giê su bị người Do Thái sống dưới chế độ áp đặt của người La Mã, đã lên án phải bị đóng đinh, vì lòng dạ thâm hiểm và chai đá của họ).

**Thập giá:** 1. „**giá**“: đồ dùng để treo, gác hay đỡ vật gì; nó mang hình chữ thập.

2. „**giá chuộc hy sinh**“ của Đức Giêsu Kitô, chịu chết trên thập hình để chuộc tội nhân loại.

**Thánh giá:** Qua sự cứu chuộc của Chúa bằng cái chết thể lương trên thập giá và Ngài đã phục sinh vinh quang đem lại sự sống mới cho chúng ta, nghĩa là ơn lành nơi Chúa từ cây thập giá. Nó đã trở thành Thánh Giá mà người Công Giáo hay dùng.

Ngoài phần tìm hiểu từ ngữ, chúng ta đi vào những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu nhé!

Sau khi quan Phi-la-tô không muốn nhúng tay vào việc xét xử Chúa Giêsu là người vô tội, ông rửa tay và trao việc này cho người Do Thái xử Ngài. Họ lên án đòi đóng đinh Chúa, đánh đòn Ngài, rồi bắt Ngài vác thập giá lên đồi Gôn-gô-tha, nơi Chúa bị đóng đinh.

Đoạn đường từ nơi xử tới nơi bị đóng đinh không xa, không mệt mỏi lắm cho người bộ hành. Nhưng với người bị hành hạ thân xác như Chúa Giêsu thì đường đi lên dốc phải rã rời lắm! Trên vai lại bị sức nặng của thập giá đè xuống thì càng vất vả, khổ đau hơn! Vì thế Ngài đã ngã xuống đất đến ba lần, trong khi dân chúng cười nhạo, lính tráng hành hạ quyết liệt. Dầu vậy Chúa vẫn trỗi dậy đi tiếp hành trình của mình. Đó là hành trình yêu thương trong gian khổ, hành trình cứu chuộc phải trả giá. Cái giá thật mắc: Thân xác Ngài bị xé nát thành từng mảnh vụn bởi những làn roi mạnh bạo, đầu thì đội mũ gai rí máu, mắt thì mờ đi bởi mồ hôi và máu từ đầu nhiều xuống và bởi những cú đánh đập tui bụi, tay thì không còn nắm chắc được, chân thì bủn rủn, bước đi không vững,... Cả con người Chúa gần như bại hoại! Nhưng quả tim vẫn sôi sục bởi yêu thương dành cho con người, nên Chúa gắng sức và đã đến điểm hẹn là đồi Gôn-gô-tha trong tang thương. Nơi đây binh lính đóng đinh Chúa vào thập giá và treo lên, để mọi người bêu xấu, mỉa mai, khinh thường,... Trên đầu cây thập giá có ghi: “Giê - su Na-da-rét, Vua dân Do-thái” bằng ba thứ tiếng thời đó là Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. Nói cách khác, họ muốn cho thiên hạ và cả thế gian được biết „người này“ đã phạm tội tày trời!

Còn nhục nhã nào hơn, tủi hổ nào hơn, khi chính Chúa muốn cứu chuộc con người, mà lại đón nhận những roi đòn tàn nhẫn, những nhát búa thấu xương, những lời nói thâm độc, những vô ơn bất nhân! Còn tình yêu nào cao hơn tình Chúa đã chết thay cho ta trên thập giá! Ngài thật sự là của lễ nhiệm mầu hiến dâng cho đời, gánh lấy tội của nhân loại. Ngài như con chiên hiền lành bị đem giết đi như Kinh Thánh ghi. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp, bởi vì Chúa đã biến đổi cái xấu của con người gán cho Chúa, mà lại thánh hóa nó để trở nên ơn lành cho những người lên án cũng như hành hạ Chúa và cho cả muôn dân. Chúa đã cho nó một ý nghĩa cao cả! Ngài đã trả giá rất mắc để cứu chuộc ta. Giá đó không được đếm bằng hiện kim hay hiện vật, nhưng bằng một tình yêu bao la không tính toán: **Tình Yêu Thánh Giá!**

Để suy niệm thâm sâu hơn, xin kính mời quý Ông Bà, Anh chị Em xem lời ca của bài hát „Tình Yêu Thánh Giá“, cùng lắng nghe và nhìn những hình ảnh từ Youtube được gửi kèm theo đây: <https://youtu.be/BVWPP3JtxXs> (Bấm Strg trên bàn phím và bấm trang này).

**Chúng ta cùng cầu nguyện:**

Lạy Chúa! Chúng con kính dâng lên Chúa những đau thương khốn khó của từng gia đình và của mỗi cá nhân, nhất là những đau khổ trong mùa đại dịch Covid-19 này. Xin Chúa vì **Tình Thương và Giá Máu** của Ngài cứu chúng con và cho thế giới thoát khỏi cơn đại dịch đang tràn lan hoành hành. Xin ban bình an cho nhân loại chúng con!

Kính chúc quý Ông Bà, Anh chị Em sức mạnh của Thánh Giá Chúa Kitô và bình an của Ngài để chuẩn bị tâm hồn vui tươi đón mừng lễ Phục Sinh trong hoàn cảnh ngoại thường của cuộc sống hôm nay.

Hiệp thông trong Đức Kitô

Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD  
Lm quản xứ

Reutlingen, 10.04.2020